

Του Υποστρατήγου □ εα Παπακώ στα Κωνσταντίνου, □ ΣΣΕ 1977

**Μια Ελλαδίτσα τόση δα μικρή ταπεινωμένη
την έντυσαν τη στόλισαν της γης αντρειωμένοι,
Κολοκοτρώ νης, Σολωμός, Κανάρης Μπουμπουλίνα
έκοψαν και της πρόσφεραν της Παναγιάς τα κρίνα.**

**Οι πρόγονοι μας άφησαν έθιμα παραδόσεις
εσύ τι έχεις στα παιδιά ν' αφήσεις και να δώ σεις,
παράδειγμα να γίνετε με σύμβουλο σιωπή
αγάπη να δωρίζετε και κάντε προσευχή.**

**Τις παραδόσεις να τηρείς αν θες να βρείς τους δρόμους
τα παραμύθια της γιαγιάς κράτα γερά στους ώ μους,
μικρός παίξε και γέλασε τους κλέφτες κι αστυνόμους
σαν μεγαλώ σεις χάραξε και τήρησε τους νόμους.**

**Με ήθη και με έθιμα παιδιά να μεγαλώ σεις
και με την πίστη στο Χριστό τα κάστρα θα τ' αλώ σεις,
ήρωες, μάρτυρες πολλούς έχεις ν' ακολουθήσεις
πυξίδα δεν χρειάζεσαι σ' αυτούς θα μαρτυρήσεις.**

**Μάνα μια λέξη ιερή γλυκειά, ονειρεμένη
το χάδι, το γλυκό φιλί και χιλιοτραγουδισμένη,
ζεστή μεγάλη αγκαλιά κι απάνεμο λιμάνι
τη νιώ θεις πάντα δίπλα σου για όσα έχεις κάνει.**

**Πατέρας στήριγμα ζωής ώ σπου να μεγαλώ σεις
πρότυπο, φάρος, οδηγός για ότι θ' ανταμώ σεις,
φύλαξε μέσα στην καρδιά όλες τις παραδόσεις
πατέρα, μάνα, πρόγονους ποτέ να μην προδόσεις.**

**Οι γονείς μας είναι όλη η μεγάλη η ουσία
ο πατέρας και η μάνα όλη η περιουσία,
τους θεσμούς, δεσμούς αν σπάσεις τις μεγάλες παραδόσεις
την ψυχή σου και το σώ μα είσαι έτοιμος να δώ σεις.**

**Καρναβάλια τα τηρούμε γιατί είναι παραδόσεις
το σταυρό μόνος να κάνεις την ψυχή σου για να σώ σεις,
η Ελλάδα έχει βάσεις και θεμέλια γερά
την ψυχή σου ν' ατσαλώ σεις νάχεις δυνατά φτερά.**

**Μη μένετε ασάλευτοι και καναπεδοβολμένοι
δώ στε απ' το υστέρημα η Ελλάδα το προσμένει,
πάψετε πια να κρίνετε τι κάνει ο ένας κι ο άλλος
παράδειγμα να γίνετε ή θα χαθούμε ειδάλλως.**

**Το ρολοί προχωράει και συ κάθεσαι και χάνεις
και ζητάς σταφύλια νάβρεις κρεμαστάρια να τα κάνεις,
την ψυχή βάλε μπροστά σου βγες και πάλεψε με ζήλο
και στον κόρφο σου δε θάβρεις αν θα ψάχνεις για τον ψύλλο.**

**Τα ανεμομαζώ ματα τα πρόσκαιρα βραβεία
είναι για όσους θέλουνε μονάχα τα πρωτεία,
η πίστη, η εντιμότητα, η αγάπη που προσμένει
είναι για όσους μάχονται και είναι ευλογημένοι.**

**Θυσίες θέλει η ζωή σαν βγείς να πολεμήσεις
τον πρώ το σου τον έρωτα αν θέλεις να κρατήσεις,
πάλεψε όμως τίμια, δώ σε απ' την καρδιά σου
τότε θα δεις όλη η ζωή ν' ανοίγεται μπροστά σου.**

**Απ' την ψυχή να κρατηθείς ώ σπου να ειρηνεύσεις
θα βρεις τότε τη δύναμη γραφές να ερμηνεύσεις,
και θάσαι συ ο οδηγός τ' ανέσπερο αστέρι
χειμώ νες δεν θα βρεις μπροστά μονάχα καλοκαίρι.**

**Λάβαρα, σημαίες πάρτε και σηκώ στετα ψηλά
στο μνημείο των πεσόντων ψάλλετε τη λευτεριά
και ανάψτε ένα κεράκι για τη μνήμη των προγόνων
παρακαταθήκη αιώ νια στις καρδιές των απογόνων.**

**Λουλούδια φύτεψε πολλά και άνθη θα σου δώ σου
μυρίπνοα στον ουρανό Θεό θα ανταμώ σου
πάντα με το χαμόγελο ζεστό και την ελπίδα
θα φέρει ο ήλιος την αυγή γλυκειά ηλιαχτίδα.**

**Το μνημείο του αγνώ στου έχει ποτισθεί με αίμα
το λουλούδι που θ' ανθίσει έχει όνομα για σένα
μη το κόψεις πότισέ το κι άφησέ το ν' ανθίσει
η ζωή κάνει το θαύμα άστο να μοσχομυρίσει.**

Εν Αθήναις τη 6η Μαρτίου 2019
Παπακώστας Κωνσταντίνος